

Sint-Hubertus- processie Elewijt

pinkstermaandag 25 mei 2026

9u00 - in de kerk
Misviering en
zegening kinderen
met dierenknuffels
opgeluisterd door
Jachthoorngezellen
Meerdaalwoud
en Elewijts Bachkoor

9u30 - aan de kerk
Wijding van dieren

10u00 - aan de kerk
Vertrek van
de processie

12u00 - in de kerk
Slotviering met
zegening en uitdeling
Sint-Hubertuskoeken

Receptie in zaal In Den Prins



*Comt Hubertus vieren
t' Elewijt*



v.u.: Paul Heymans
Vereniging rond Sint-Hubertus Elewijt vzw
Sweynbeerstraat 6 – 1982 Elewijt

Sint-Hubertusprocessie – volgorde groepen

1.	Kinderen met folders
2.	Plaat 'Sint-Hubertusprocessie'
2b.	Plaat 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'
3.	Landsknechttrommels Reuzegom
4.	Vendelzwaaiers en dansgroep Reuzegom
5.	Jachthoorngezellen Meerdaelwoud
6.	Schild 'Mariaverering'
7.	Rozenkransgroep – De Mysteries Ons Tehuis Brabant
8.	Beeld van Onze-Lieve-Vrouw
9.	Eerstecommunicanten
10.	Onze-Lieve-Vrouw
11.	O.-L.-Vrouw in 't Hammeke
12.	Elewijts Bachkoor
13.	St.-Sebastiaansgilde Weerde: beeld en vlag van St.-Sebastiaan
14.	Vendelzwaaiers Pirrewit Keerbergen
15.	Schild 'St.-Hubertusverering'
16.	Schild 'Hubertus jager'
17.	Jagers met boog
18.	Hubertus als jager te paard Ruiters: hofdame, hofmeier, ...
19.	Schildknappen met mondvoorraad
19b.	Hondenschool K.A.C.E.Z.
20.	Bekering Sint-Hubertus
21.	Groep jagers & boswachters & Jachthonden
22.	Schild 'Hubertus prediker'
23.	Hubertus te midden van gelovigen Toneelkring Labyrint
24.	Schild 'Hubertus bisschop'
25.	Hubertus en diakens
26.	Schild '+ 727' overlijdensjaar St.-Hubertus

27.	Kruis
28.	Plaat 'IN PARADISUM'
29.	Geestelijken
30.	Schild 'Verering St.-Hubertus'
31.	Kussens met brandijzers Koster en dame
32.	Reliekschrijn St.-Hubertus
33.	Volk op bedevaart
34.	Broederschap Tervuren
35.	Schild 'Hubertus onze patroon'
36.	Beeld van St.-Hubertus
38.	Schild 'Peter Paul Rubens'
39.	Peter Paul Rubens en Helena Fourment met hun kinderen
40.	Kon. Harmonie Sint-Hubertus Elewijt
41.	Schild 'Sacramentsverering'
42.	Kinderen met mandjes groen
43.	Kruis en misdienaars
44.	Suisse
45.	Doek 'Venite Adoremus'
46.	Erewacht H. Sacrament
47.	H. Sacrament onder baldakijn
48.	Lantaarndragers

Ook u bent van harte welkom
om aan te sluiten achter de processie
en mee te wandelen tot in de kerk voor de korte
slotviering.

Wist je dat?

Van oudsher staat Sint-Hubertus bekend als patroon-heilige van de parochie Elewijt.

Hubertus leidde een adellijk leven tot zijn bekering. Hij werd geestelijke en verkondigde het geloof in de Ardennen en in Brabant en werd in 698 bisschop van Luik tot aan zijn dood in 727. Als bisschop was hij heel erg begaan met zijn medemensen, zo bezocht hij nooit een dorp zonder brood mee te nemen voor de hongerigen (vandaar de traditie van het Sint-Hubertusbrood en de Sint-Hubertuskoeken).

Al in 744 werd hij heilig verklaard.

Hij wordt vereerd als de patroon van de jagers.

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas werd hij ook de beschermer tegen hondsdolheid en epilepsie. Met de 'Sleutel van Hubertus' brandde men letterlijk de hondsdolheid weg, zowel bij dier als bij mens.

Tijdens de processie worden deze 2 brandsleutels megedragen.

Sinds 2023 worden zij vergezeld van een koster met zijn vrouw die symbolisch aan de toeschouwers die dit wensen een stempel zet terwijl hij de oorspronkelijke bezwerende tekst hierbij declameert.

Wat betekent Sint-Hubertus in Elewijt in 2026?

Sint-Hubertus had aandacht voor de natuur en was een dierenliefhebber die de gezondheid van de dieren vooropstelde en bevorderde.

Hij had ook aandacht voor het welzijn van de mensen, en deed afstand van zijn wereldlijke rijkdommen.

Dit is een hedendaags verhaal:

het blijft belangrijk je in te zetten om mee te helpen aan een betere wereld door kennis te delen en zorg te dragen voor hulpbehoevenden in jouw eigen gemeente.

**Tijdens de receptie in In den Prins (na de slotviering)
kan je ons kinderboek kopen
'Hop de jachthond vertelt over Sint-Hubertus'**

Dank aan al de vrijwilligers die onze processie dragen!

Heb je foto's of films die je wil en mag delen?

Stuur ze ons door:
we publiceren ze op onze website

www.sinthubertusprocessie-elewijt.be



Op onze website lees je al heel wat informatie
maar stuur ons zeker een berichtje
als je iets niet vindt,
een suggestie hebt
een idee hebt
of zin hebt om mee te werken in een project!

Contacteer ons:

sint.hubertusprocessie1982@gmail.com

Volg ons:

op Facebook:
sint-hubertusprocessie elewijt



Dank aan de Zemstse verenigingen in onze processie:

Dauidsfonds Elewijt
Elewijts Bachkoor
Femma Elewijt
Hondenschool K.A.C.E.Z.
Jagers en boswachters
Kon. Harmonie Sint-Hubertus Elewijt
OKRA Elewijt
Oud scouts Elewijt
Pastorale zone Kerk aan de Zenne
Scouts & Gidsen Elewijt
Sint-Sebastiaans gilde Weerde
Toneelkring Labyrint Elewijt
Voetbalclub KCVV Elewijt
Voetbedevaarders Zemst-Laar

Waarom dragen we een brood mee ?

Van bisschop Hubertus wordt gezegd dat hij niet in zijn bisschoppelijk paleis bleef maar naar de mensen ging om ze te bekeren. Daarbij nam hij altijd brood mee want er was bij het gewone volk veel honger.

Waarom dragen we de Sint-Hubertussleutels mee ?

Werd een mens of dier gebeten door een razend dier, dan brandde men de wonde dicht met de 'Sint-Huibrechtssleutels' die het gebeente van de heilige Hubertus hadden aangeraakt.

Het ritueel voor de genezing was dus een pijnlijk brandmerk dat door de koster en zijn vrouw toegebracht werd.

De koster riep boven het gekrijs en gegil deze bezweringsspreuk uit:

'Mordaces rabie canes continet et abigit!'

'Houd de beten van dolle honden in bedwang en verdrijf ze!'

**2027 wordt een heus Elewijts Feestjaar
(Sint-Hubertus stierf in 727) !
Tal van Elewijtse verenigingen werken hieraan mee !**